

Wijkexpositie



Zoektocht

Eleonore van Mortel; Hallucinations

Opening

donderdag 27 september 2012

om 16.30 uur in het restaurant van

Huis van de Wijk Coenen-Lydia, J.M. Coenenstraat

Exposanten :

- Eleonore van de Mortel, Eetcafé HvdW Coenen-Lydia
- Teken- en Schildergroep Sandra Kruisbrink,
Restaurant HvdW Coenen-Lydia
- Andrew Owczarek, Bovenzaal HvdW Coenen-Lydia
- Foto's van vroeger verzameld door Renee van den Bergh,
Brahmshof

**Huis van de Wijk Coenen-Lydia en Brahmshof
Roelof Hartplein 2a en J.M. Coenenstraat 4 en
Brahmstraat 32, Tel 020-6629497**

Wij nodigen U hierbij uit om aanwezig te zijn bij de
opening van de wijkexpositie
Op donderdag 27 september 2012 16.30 uur,
die verricht zal worden door de portefeuillehouder Kunst en Cultuur
van Stadsdeel Zuid, Mevr. Simone Kukenheim,
Voor een welkomstdrankje en een hapje wordt gezorgd.

De werken van deze expositie hangen in:

- **Huis van de Wijk Coenen-Lydia, ingang J.M. Coenenstraat 4**
- **Huis van de Wijk Coenen- Lydia, ingang Roelof Hartplein 2a**
- **Brahmshof, Brahmsstraat 32**

De expositie duurt tot begin december.

Over de kunstenaars:

Eleonore van de Mortel:

'Ik wil het reeds gekende NIEUW laten zien.' Beelden om haar heen, zowel voorwerpen als beeldmateriaal zijn voor Eleonore een continue bron van inspiratie. Haar oog valt op een voorwerp. Dit kan een kussen, schaal, stuk stof of een herfstblad zijn. Ze zoomt in en probeert vervolgens haar fascinatie in een eigen beeld te vangen en over te brengen op de toeschouwer. Ze legt zichzelf geen beperking op qua materiaal of techniek. Het resultaat kan een schilderij, een object, een sculptuur of een foto zijn. Eleonore van de Mortel is een multi-disciplinair kunstenaar. Ze woont in stadsdeel Zuid. Meer van haar werk is te zien op haar website: www.eleonorevandemortel.nl en op afspraak aan huis of op haar atelier.



Eleonore bij 'Flamboyante'